

EN ZO

ALSOF JE DE STOF VAN JE ELEGANTE JASJE AFVEEGT, VEEG JE MIJ WEG  
GEEN GENADEVOLLE DOOD, GEEN SMETTELOZE TAAL?

JE BEREIDT MIJ VOOR OP DEZE MOORD DIE ALS EEN BLIKSEM KOMT  
OVERDENK MIJ EEN OGENBLIK

IK NEEM AAN DAT JE DROMEN AAN MIJN VOETEN ZIJN GESTORVEN  
EN DAT IK GROTER BEN DAN JE KUNT OMVATTEN

هكذا

كما تنفضُ الغُبَارَ عن كتفِ جاكيتِكَ الأنيقِ تنفضُني  
لا قتلاً رحيماً.. لا لغةً بيضاء؟

هَيَّئْني لمثلِ هذا القتلِ الَّذي كالبرقِ  
خُذْني برويةٍ قليلاً

وادِّعْ أَنَّ أحلامَكَ ماتتْ عندَ قدميَّ  
وَأَنَّني أكبرُ من أن تحتويني



STEUN via deze QR  
GEZONDHEIDSORGANISATIE  
AWDA IN GAZA



UITGEVERIJ  
JURGEN MAAS

pen  
VLAANDEREN

